

# RIJNMOND MISSION

NAAST



jaargang 44  
december 2019  
nummer 6  
rijnmondmission.nl



Hart voor de wijk

Kleurrijke ontmoetingen

"Ik ben niet  
meer weggegaan"



MEER dan  
Bever WAARD!

RIJNMONDMISSION  
VERRE NAASTEN



— geloof delen wereldwijd —

# TELLEN

Een kinderroom kwam uit: ik werd geroepen om missionair predikant te worden! Dat klonk zo avontuurlijk en stoer, ik hield van het imago. Ik zag mezelf al met mijn leren jas aan tussen de culturen van Beverwaard banjeren... Vol verwachtingen en dromen kwam ik in Beverwaard terecht, en ontmoette de realiteit. Ik preekte en werkte en zag niet de wonderen uit mijn droom, maar had juist enkele verliesmomenten. Als ik de eredienst begon met het aantal aanwezigen tellen, stond ik uiteindelijk voor de gemeente met een gevoel van tekortschieten.

Maar God werkte wel. Hij leerde me met dwingende, zachte hand los te komen van mijn resultaatgerichtheid. Want wij zaaien, maar Hij geeft groei. Dat was de ommekeer: ik leerde om zondag na zondag de zegeningen te tellen, in plaats van het aantal bezoekers. Het verlies veranderde in afhankelijkheid. Het streven naar succes veranderde in streven naar trouw en liefde. Het wonder bleef niet uit, God heeft MEERdanBeverWAARD groei gegeven in kwaliteit en kwantiteit. We blijven een kleine gemeente, afhankelijk, met onzekere toekomst. Toch mogen we elke zondag weer God groot maken met hart en ziel, elkaar zien en met warm hart aanwezig zijn in de wijk. Zo staat het ook in onze visie: liefde voor God, oog voor elkaar en hart voor de wijk. Graag delen we in deze regionale Naast iets van het wonder dat we meemaken.



Aan deze uitgave van RijnmondMission | Verre Naasten en MEERdanBeverWAARD werkten mee

Bart Bijl, Bert Platell, Eliane Stolper (tekst), Jojanneke de Vries (fotografie), Francien Pique (getuigenis), Ruard Stolper (voorwoord)

[www.meerdanbeverwaard.com](http://www.meerdanbeverwaard.com)

ontwerp en lay-out

Novente creatief en digitaal bureau, [www.novente.nl](http://www.novente.nl)

# Licht temidden van een griezelig spektakel



Het vieren van Halloween gebeurde tien jaar geleden in Beverwaard op een bescheiden manier, als een klein buurtfeestje. Maar ondertussen is het een groot spektakel geworden waar meer dan duizend bezoekers op afkomen. Enge kostuums en taferelen vanuit horrorfilms jagen je de stuipen op het lijf. Elk jaar staan House of Hope en Buurtsteunpunt daar middenin met een activiteit van licht, vrede en rust. Dit jaar deed ook MEERdanBeverWAARD mee. Er zijn gesprekken gevoerd over angst en zo was er licht aanwezig in de donkere wereld.

# Lasergamen en praten over God



6 oktober vond de eerste Youth Community Life-avond plaats vanuit MEERdanBeverWAARD. De Youth Community is een platform voor jongeren (12-25), ontstaan vanuit de samenwerking tussen House of Hope, Buurtsteunpunt en MEERdanBeverWAARD. De wekelijks sportavond heeft een plek in dat platform, en vanuit die groep sporters is MEERdanBeverWAARD gestart met een Life-gespreksavond op zondag. We willen als gemeente binnen de YC expliciet ruimte creëren voor vragen rondom zingeving, geloof en God. De droom van predikant Ruard Stolper hierover lees je in de nieuwsbrief op onze website: [destolpers.nl/nieuwsbrieven-uit-beverwaard/](http://destolpers.nl/nieuwsbrieven-uit-beverwaard/).

# Vol vertrouwen

'Religie verdwijnt uit Rotterdamse buurthuizen', kopte het AD in 2017. De Rotterdamse gemeenteraad nam een motie aan die religieuze samenkomsten in de Huizen van de Wijk verbiedt. Zulke diensten kunnen bezoekers het gevoel geven buitengesloten te zijn. Na jaren van onzekerheid wordt nu duidelijk dat er een rechte lijn wordt getrokken. Vanaf 31 december mag ook MEERdanBeverWAARD geen diensten meer houden in de zaal van het wijkgebouw. Het is niet zeker of er een andere geschikte locatie is om samen te komen. In Beverwaard zijn weinig ruime en betaalbare locaties en er is nooit ruimte gemaakt voor kerkgebouwen. Beverwaard ziet de komende tijd in afhankelijkheid, maar vol vertrouwen tegemoet.

# Celebrate Recovery Rotterdam

Ken je dat gevoel? Steeds opnieuw die twijfel, aan jezelf of aan het leven. Afwijzingen die je in het verleden hebt gekregen. Een patroon waar je niet doorheen kunt breken. Heb je pijn, frustraties, vastgeroeste patronen en/of een verslaving? Celebrate Recovery is een uniek Bijbels programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van het leven herstel nodig heeft. Jojanneke de Vries: "Samen met anderen en bovenal met God ben ik de uitdaging aangegaan om dit te onderzoeken. Als jij je hierin herkent, kom dan langs op één van onze open avonden." Of kijk voor meer informatie op: [www.celebraterecovery.nl/rotterdam/](http://www.celebraterecovery.nl/rotterdam/).



Tekst bij de voorpagina: Lid vanaf het begin, vader van een divers gezin, master in geluid: Dieudonne is lachend, warm en gezellig aanwezig.

Foto voorpagina: Jojanneke de Vries

# KLEURRIJK BEVERWAARD

*'Kijk de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen.'* "Ehm, Jezus, U bent niet in Beverwaard voor het groen hè." Jezus is aanwezig tijdens onze startzondag, en ik weet niet hoe Hij in deze gymzaal op een uitspraak over lelies komt.

In deze dienst worden nieuwe vrienden voorgesteld, worden de plannen voor het jeugdwerk gepresenteerd en vieren we avondmaal. "Ik ben benieuwd naar Uw reactie op wat ik vertelde, over de zorgen om een nieuwe ruimte, de financiën op lange termijn... Ik vraag me echt af of we het wel goed doen. We zijn Uw lichaam toch, Uw kerk? Moeten we dan niet méér doen om sterker te staan, aantrekkelijker te zijn en de boel goed te regelen? Heer, ik schaam me er bijna voor dat Uw lichaam zo kwetsbaar is."

Het antwoord wat ik verwachtte komt niet, maar naast Jezus is het opeens alsof we als gemeente de gymzaal verlaten en op een bloeiend veld staan. En opnieuw klinkt er: "Kijk de lelies!" Jezus wijst naar de daklozen, de werklozen en de liefdelozen. "Zo prachtig en zo mooi!" En daarna omarmt Hij de hulpbehoevenden, de mensen die aandacht nodig hebben en hen die aandacht geven. "Kijk hoe ze groeien, kijk hoe ze ademen en leven!" Zonder aarzelen omringt Hij zich met de zoekende, de zondige en de zekere mensen en schreeuwt het bijna uit van verwondering: "Zelfs Salomo was niet zo mooi als één van hen!"

Daar op het veld verandert deze mooie diverse gemeente in een bloemenzee vol prachtige lelies, die daar staan omdat God zorgt en zal blijven zorgen. In alle talen zingen ze 'Ja, God is goed!' en vanuit alle culturen wordt 'amen' gebeden – en de hemel stemt in.



01 → Tijdens de worship wordt God met een vol hart aanbeden op ieders eigen manier o.l.v. van één van de bands.

02 → De jongeren van de wijk vinden elkaar op donderdagavond op wat sportveldjes. De sfeer is erg goed en sportief. Dit initiatief is ontstaan vanuit Buurtsteunpunt en MEERdanBeverWAARD.

03 → Elke zondag hebben de kinderen een eigen programma met bijbelverhaal en leuke verwerking.

04 → De tieners zitten om de week tijdens de preek samen, er wordt gegeten en gedronken en gesproken over thema's die er toe doen.

05 → Na de dienst praten we bij met een gevuld bord in de hand, dit zijn altijd kleurrijke ontmoetingen.

## Wat speelt er in onze wijk en onze regio?

De wijk Beverwaard, gebouwd rond 1980, ligt in het stadsdeel IJsselmonde, dat onderdeel is van Rotterdam-Zuid. Om precies te zijn, ligt Beverwaard in het zuidoosten tegen Ridderkerk aan, en wonen er ongeveer 12.000 mensen in vrijwel uitsluitend rijtjeshuizen en goedkopere appartementen. Op z'n Rotterdams gezegd wonen er heel veel mensen op een klein stukkie grond. Ruim 60% van de bewoners woont in een sociale huurwoning, en 52% heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse. De buurt staat niet al te best bekend in Rotterdam. De werkloosheid is bovengemiddeld hoog, het onderhoud van huizen is slecht, de criminaliteit is hoog en veel mensen hebben schulden. Kortom, niet direct een wijk waar je zou gaan wonen...

Integendeel. Want de Beverwaard is tegelijkertijd een hele mooie wijk! Een wijk waar mensen, het weinige dat ze hebben, delen. Waar je heel praktisch handen en voeten kan geven aan je geloof. En waar je kleine dingen met grote liefde kunt doen. Het samen leven, werken en geloven tussen mensen van allerlei rangen, standen en nationaliteiten is ontzettend waardevol. En in MEERdanBeverWAARD kunnen we daardoor echt een kerk in de wijk en van de wijk zijn. Samen met het buurtsteunpunt van het Leger des Heils en House of Hope kunnen we op het snijvlak van hulpverlening, welzijn en 'gewoon' menselijk contact elkaar helpen.

Dat zie je ook terug in andere gebieden in Rotterdam-Zuid. Kerken en andere maatschappelijke organisaties starten zelf initiatieven om hun wijk en/of omgeving net een stukje mooier te maken. Gelukkig heeft Rotterdam-Zuid in het algemeen en Beverwaard in het bijzonder steeds meer de aandacht van de gemeente



en de Rijksoverheid. In 2010 is er begonnen met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De gemeente Rotterdam, het rijk, bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen en andere lokale partners gaan samen aan de slag in dit deel van Rotterdam. Wat dat precies inhoudt? Concreet betekent het, dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, dat er geld beschikbaar komt voor grote projecten. Zo werd recent nog gesproken over het openen van een grote 'cultuurcampus'. En zijn er regelmatig subsidies en andere middelen beschikbaar voor het (op)starten van nieuwe projecten. Veelbelovend! Beverwaard, een wijk die het waard is om in te wonen!



## ALWEER DE 5<sup>E</sup> MISSIE VONK IN 2020

### Teams gezocht – durf jij het aan?

Missie VONK – het actieve, outdoor sponsor-event van Verre Naasten – wordt steeds meer een begrip. Toch bestaat de kans dat jij niet weet wat Missie VONK inhoudt. Daarom even de belangrijkste ingrediënten op een rij. Komt 'ie: een donker bos, sportieve challenges, samenwerken, doorzettingsvermogen, diepgang, nadenken over het volgen van Jezus, saamhorigheid en je laten sponsoren voor evangelisten wereldwijd! Word je al enthousiast? Mooi! In de nacht van 5 op 6 juni 2020 vindt namelijk de 5<sup>e</sup> editie van Missie VONK plaats. En daar kun jij bij zijn!



#### Zwaar maar uitdagend

Martijn Visser uit Buitenpost deed in 2019 mee met een team van zijn kerk. "Een aanrader", roept hij enthousiast. "Niet alleen leer je je teamgenoten op een andere manier kennen, ook geeft het een enorme kick om samen de missie te volbrengen!" Hij stelt: "Het event is zwaar, maar vooral erg leuk. Doordat het 's nachts plaatsvindt, gaat de vermoeidheid een rol spelen. Dat maakt het extra uitdagend! Als team neem je elkaar op sleeptouw. Je helpt elkaar en moedigt je medespelers aan." Ook zit er een stevig competitie-element in Missie VONK, verklaart Martijn: "Hoe dat eruit ziet? Daar kom je alleen achter als je meedoet. Meedoen is meemaken!"

#### Ontmoeting met evangelisten

Ook dominee Jan Dunnewind uit Heemse nam deel aan de 2019-editie van Missie VONK. "Ik wilde me inzetten voor het werk van evangelisten wereldwijd! Je wilt toch dat het goede nieuws van de redding door Jezus zoveel mogelijk mensen bereikt? Missie VONK draagt daar op een mooie manier aan bij", legt hij uit. De ontmoeting met drie evangelisten uit Afrika was voor hem een hoogtepunt. "Als je hoort onder welke omstandigheden zij werken, stimuleert dat om je des te meer voor hen in te zetten!" De Heemser predikant kijkt met plezier terug op zijn deelname. "Het samen optrekken als team werkt enorm samenbindend. Bovendien is Missie VONK een geweldige manier om jongeren op een laagdrempelige manier te betrekken bij het mission-werk!"

#### Schrijf je nu in!

Durf jij het aan om mee te doen met de 5<sup>e</sup> Missie VONK? Schrijf je dan nu in! Dat kan met een team van jouw kerkgemeente, je studentenvereniging, een bijbelstudieclub, vriendengroep of voetbalteam. Mits je team uit 8 tot 10 personen bestaat en jullie enthousiast worden van deze stevige fysieke en geestelijke uitdaging. Ga nu naar: [www.missievonk.nl](http://www.missievonk.nl)

Ben je nog niet overtuigd? Scan dan de QR-code hiernaast voor een filmpje!



# IK GELOOF

---

“O ngeveer tien jaar geleden stond predikant Bas van Zuijlekom bij mij aan de deur. Hij vertelde over het initiatief voor een gemeente in de wijk. Ik was niet vriendelijk. Ik zei: 'Als er een kerk komt, dan ben ik de eerste, anders niet.' En toen hij na een tijd kwam vertellen dat er een kerk kwam, was ik de eerste. Mijn geloof is belangrijk voor mij. Vroeger kon ik niet bidden, en vroeg ik aan mijn oma of ze me wilde leren bidden. Want dat kon zij goed. Nu bespreek ik alles met God. Dat geeft voldoening. Niet dat je, als je het vandaag vraagt, het morgen hebt hoor. Hij heeft alle tijd, maar het komt uiteindelijk wel. Ik zal je vertellen van wat God voor me doet: op vakantie in Manhattan, in een drukke winkelstraat, raakte ik mijn tas met paspoort, geld en alle belangrijke dingen kwijt. Op de een of andere manier kwam mijn tas terecht bij de chef van een winkel. Hij is uren bezig geweest met mijn tas en vond het nummer van mijn zoon. Alles wat in mijn tas zat heb ik precies teruggekregen. Echt een wonder! Dat gebeurt meer, dan zeg ik tegen God: 'Ik weet het ook niet meer. Geef me een seintje. En dan laat Hij mij zien wat ik moet doen.'

Mijn geloof was niet altijd zo sterk. Toen ik 18 was, vertrok in mijn eentje naar Nederland. Pas nadat ik kinderen kreeg, ging ik weer naar verschillende kerken. Daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. En toen kwam MEERdanBeverWAARD. Ik was er vanaf het begin en ben niet meer weggegaan. Ik vind de liedjes leuk, de mensen en de manier van preken van Ruard. Vooral de Bijbelstudie doordeweeks is mooi, heel intiem en warm. Elke zondag ben ik blij als ik in de dienst ben. Je ziet al die vrolijke gezichten en het is heerlijk!”

→ Francien Pique, 76, lid van MEERdanBeverWAARD, Rotterdam-Beverwaard (oorspronkelijk uit Suriname)